



Mariefholms 20:an

Medlemsblad för Mariefholm 20 eskadern

Nr 23

oktober 2006

Tekniska mötet 18 oktober

Obs ändrad datum – vi kan inte få ordnat besöket 19 oktober

Adress Fiskebäck Hälleflundregatan 22

Röda "ladan" nere på piren vid fritidsbåtshamnen

Vägbeskrivning: Kör mot Frölunda torg, skylten Fiskebäck

Passera båtsportaffären på vänster sida. och båtförsäljningen

Liten väg ner till vänster (Björn sätter upp skyltar)

Tid

Samling 18.20 Mötet börjar 18.30 och slutar ca 20.30

Klädsel Oömma kläder - vi skall vara i en riktig verkstad

Rostfrittmäster håller öppet hus för Mariefholm 20 Eskadern

Vi har engagerat Stig Henriksson, Reparatören i Fiskebäck

Program

- Stig Henriksson demonstrerar lite om hur man arbetar med rostfritt
- Vi går igenom sådant, som Stig gjort på beställning till eskadermedlemmar
 - 1 Stig Hanssons beställda peke (Konstruktion Göran Falke)
 - 2 Ändrig av akterpulpit vid badstegen (Konstruktör Göran Falke)
 - 3 Stödbågen i sittbrunnen (Konstruktör Steve Dempe)
 - 4 Öppningsbar "grind" i mantåget (Konstruktör Steve Dempe)
 - 5 Dina egna funderingar och förslag
- Varför kostar det som det kostar?
- Kaffe och bulle
- Tillfälle att beställa praktiska detaljer till din båt och allmän samvaro

Välkomna - du behöver inte föränmäla dig – vi vet att du kommer, om du bara kan

Styrelsen

Fototävling 2006 för Amanackan 2007

Nu är det åter dags för dig att plocka fram årets foto och sända dem till 2007 års almanacka.

12 foton kommer att väljas. Sista dagen är 18 oktober. Vanlig 10 x 15 kopia negativ eller positiv går utmärkt. Fotar du digitalt bör bilden vara minst 1800 x 1000 pixlar då bilden kan behöva tåla förstoringar.

Sänd bilderna till Claes Andersson, Stenhuggaregatan 26, 453 34 Lysekil eller mejla till:

claes.andersson@telia.com

Vi välkomnar följande nya medlemmar

Namn	Typ	Nr	Färg
Hemmahamn Sten Åke Lyngstam Tumlehed Ole Jacob Martinsen			
Jan Åke Fjell Oskarshamn	MS	456	Orange
Svein Westerheim Kirkøy, Hvaler	MS	1033	Vit
Inge Berndtsson Fjällbacka	S	896	Orange
Tom Haugen Rönnäng	MS	23	Beige
Jan Erik Stokke Strand, Hosle	MS	1037	Vit
Christer Palm Granöfj. Väddö	S	803	
Sten Hugo Stensson Hamburgsund	MS	371	Blå
Leif Hedberg Hamburgön	MS	1045	Vit
Lars Emanuelsson Hamburgsund	MS	257	Gul
Dan Axel Lindberg Hamburgsund	MS	29	Vit
Jan Gustavsson Fiskebäckskil	MS	981	Vit
Sten Hansson Hinsholmskilen	MS	831	Gul

Välkomna till Eskaderns hemsida:
www.Marieholm20.com där ni kan
finna mer information om Eskadern.
Sänd gärna ett foto på din båt.

Flottilmöte på Donsö den 15 juli.



Denna fina dag var vi fem båtar som träffades i Donsö hamn. Barbro och Stig Jonason, Berit och Göran Valinder, Ulla och Märta Vilu, Eva och Mats Jardin samt Roland Larsson med Robert och en ung grabb från Egypten.

Vi trängde ihop oss vid ett bord på kajen och fikade. Vindarna var alltför svaga för segling och vi bestämde oss för att med motor ta oss till ett par småöar vid Måvholmen. Detta gick ju nu inte. Vi var ju inte de enda som tyckte att detta var en bra plats. Stig som nästan känner varenda plats i södra skärgården lotsade oss till en bra plats på Lökhalmens östra sida. Vi badade och lunchade. Erfarenheter utbyttes. Roland visade sin GPS kopplad till en laptop med sjökort. Stig berättade hur han hissade storseglet från sittbrunnen och visade en smart lösning på dirken.

Märta monterade sitt omsydda segel till den nya rullfocken. Av Göran som hade mycket att berätta om Donsö, fick vi en katalog "Donsöfartyg – förr och nu".

En trivsamt och härlig dag. Senare på eftermiddagen skildes vi åt och seglade hem i lätta vindar.

Mats Jardin

Dyrön - Bussholmen

Den 15 juli, en solig lördagsmorgon, startade vi mot Dyröns södra hamn. Det var dags för M20 Eskaderns Marstrandsflottiljs sommarsegling. En efter en dök båtarna upp i hamnen, sammanlagt nio båtar. När Röde Orm med Herr Ordföranden ombord anlant hölls skeppsråd.



Efter animerad diskussion fattades beslutet att gå till Bussholmen i Stora Sillesund. Alla gick för motor. Våra båtar går att segla, men det tar sin lilla tid att komma fram.

En av båtarna gjorde dock en avvikande manöver och gick ut mot Hätteberget, satte segel och fick en fin bog in mot Bussholmen. När alla båtarna nöjaktigt förtöjts var det tid för båtlunch – allt från ”enkla” mackor och kaffe till mera kulinariska anrättningar. Trevlig samvaro över relingarna, badande (sagolikt fint vatten), solbadande och strövtåg på ön fyllde eftermiddagen.

En skön dag avslutades med en extra kopp kaffe innan båtarna en efter en kastade loss och återvände till hemmahamnarna.

Curt

Skaftöflottiljen på Tjällsö Holme utanför Gåsö 15 juli 2006

Vi träffades på samma plats som förra året och med ännu mer strålande väder.



Hela åtta båtar kom och de väckte naturligtvis en viss uppmärksamhet från de många båtar som passerade tätt förbi. Först blev det matsäcken följt av första doppet. Sedan blev det som vanligt och tyvärr en nästan total könsdiskriminering då vi skulle se på varandras båtar. Damerna föredrog att prata om människor medan vi gubbar, i alla fall flera av oss, fördjupade oss i seglingens teknik. Vi beundrade Ingvar H:s många egenhändigt konstruerade och tillverkade finesser. Det blev sedan en diskussion om badstegar och provning av olika modeller eftersom det blev mycket badande. Mot slutet diskuterades också peken och där deltog även damerna i diskussionen med stort intresse. Det fanns tre varianter närvarande att studera, Ingemar J:s, Claes A:s och Ingemar S:s. Alla verkade trivas utom möjligen Mariannes hund Mollie. Båtarna lade ut efter hand för att hinna till andra aktiviteter.

Anders B

Skepp ohoj!

Möte i Väderöbod-flottiljen

Tisdagen 25/7 samlades en grupp intresserade Marieholm 20-ägare för att informeras hos flottiljchefen Sven Setterlind. Sven hade på olika vägar kontaktat båtägare i området. Ett par återbud kom dock och någon var inte intresserad av föreningslivet. De som dök upp var allt från medlemmar sedan länge till nyblivna båtägare. Bo Södervall och jag själv fick besvara många frågor om prylar och teknik samt om föreningens förehavanden. Värden med fru bjöd generöst på blandad förtäring i sin trädgård där diskussionen var mycket entusiastisk. Preliminärt kom man fram till att försöka samordna flottiljseglingen med Skaftö-flottiljen enär det är nära nog omöjligt att hitta lediga förtöjningsplatser i det egna distriktet. Trycket från den norska flottan av fritidsbåtar är enormt här uppe.

Efter 2,5 timme tackade vi Sven för sitt engagemang och gav oss iväg hemåt. En del pr båt och de flesta pr bil.

Tack för ett trevligt möte *Claes*

Från Atlanten till Julbordet

*Eskaderseglingen till Mollösund
12-13 augusti*

*Man kan inte lita på vädret –
här har det varit en
kanonsommar – men
veckoslutet 12-13 augusti
lovade blåst och motiga vindar.*

Vi hade förberett ett besök i EU projektet Långans väg från Atlanten till julbordet och engagerat Ann Sofie Bernhardsson, Birgitta och Gösta Gendenberg att presentera det nya museet på Mollösund.



Det inriktar sig på backefisket vid Rockhall och hur man spilade långan på torkställningar i gammal tid.

Hela Mollösund var på benen och Ann Sofie berättade och visade oss allt om fisket och hur många människor, som engagerats i fisket – storhandlare, besiktningsmän, rensare, fläkare, transportarbetare, fiskare, utrustare m fl.

Vi fick också en härlig nostalgisk vandring i de gamla stensatta gränderna.

I Mollösund bodde under storhetstiden ca 1200 personer, men numera finns bara ca 350 fastboende.

Samhället hade haft bank, post flera livsmedelsaffärer, sko och sybehörsaffärer, slaktare, sjukvård och också en fattigstuga, som låg i södra delen av samhället.



Från långa till lutfisk.....



Ann Sofie avtackas

Som avslutning gick vi upp på Kvarnberget och besåg den gamla kvarnen och tittade på mjölnarens hus vid bergets fot.

Eftersom många medlemmar skrämts bort av den hotfulla vädersituationen inställde vi själva seglandet och ringde runt till alla anmälda och – snöpligt nog - föreslog bilåkande till Mollösund – så blev det också.

Vi var ett femtontal personer, som hade en härlig dag på Mollösund.

Steve Dempe

Marieholms 20:an

medlemsblad för

Marieholm 20 Eskadern

c/o Göran Falke, Ängsvägen 3

429 31 Kullavik

Redaktör Curt Almgren

E-postadress: cs.almgren@comhem.se

Eskaderns hemsida:

www.Marieholm20.com