



MARIEHOLMS 20:AN

Medlemsblad för Marieholm 20 Eskadern

Nr 1 December 1999

Så här började det

Vi var några som var Marieholmägare och vi hade träffats några gånger i olika sammanhang.

En natt under en 24-timmarssegling - i en Forgas 31a föddes plötsligt tanken: Vi försöker samla ihop några Marieholm 20 ägare och prövar att bilda en båt-klubb.

Vi misstänkte, att många Marieholmare tidigare haft andra båtar, men tröttnat på långsegling eller andra längre båtfärder och bytt till sig en praktisk lite äldre båt anpassad efter ett behagligt liv med blandutnyttjande av bad, fiske motorgång och segling.

Vi förstod, att vår målgrupp var kunnigt folk med kloka synpunkter, hur skulle vi komma kontakt med dem. Några hade MS några S och andra AC.

Göran Falke och Steve Dempe slog sina grånade, men kloka huvuden ihop och skrev till ett antal försäkringsbolag och till Kryssarklubben för att få tag i adresser.

Det var inte så enkelt som vi trodde, sekretess och annat stoppade oss, men vi använde kryssarklubbens

medlemsregister och där fick vi fram ett antal Marie-

holm 20 ägare och deras adresser.

Sagt och gjort. Vi sände ut ett 15-tal kallelser och inbjöd till ett första möte nere i Majnabbe. Det kom 5 man och vi bildade Marieholm 20 klubben som numera är omdöpt till Marieholm 20 eskadern. Vi skrev årtalet 1998.

Vi beslutade att ha ett årsmöte varje år, tipsutbytes-träff och annan aktivitet.

Vi ville stödja varandra med goda råd och hjälpas åt att få Marieholm 20 båtarna att fungera på bästa sätt.

Alla skulle hjälpa till och sprida kunskap om vår verksamhet, så att klubben kunde överleva det första året.

Nu är vi uppe i över 20 medlemmar, börjar känna igen varandra och har trevligt tillsammans. Intresset är över förväntan och eskadern seglar i medvind. Hela tiden dyker det upp nya ansikten i eskadern och det är bra.

Medlemmarna sköter sig och vi börjar sprida oss som ringar på vattnet – vad skulle vi annars göra – vi är ju en båtklubb...

Steve Dempe
Ordförande

Marieholm 20 eskadern

Vad har hänt under året 1999?

Ett heltäckande svar är nog: En hel del!

För att börja med medlemsläget har en ökning skett från 14 aktiva vid årets början till nu vid årsskiftet 21 st. Det innebär en ökning med 50 % som får anses vara bra. Medlemmarna finns huvudsakligen mellan Kungsbacka och Lysekil med en geografisk tyngdpunkt omkring Marstrand. Men vi får inte glömma bort Stig Hedblom i Söråker och Thomas Werthén i Habo.

Dessa två kan kanske utöka antalet ytterligare så att vi om något år har tre flottiljer: En i vardera Kattegatt, Vättern och Bottenhavet!

Men det viktiga är dock den verksamhet som föreligger, inte antalet medlemmar. Det senare kan nog komma som en följd av det förra årets första gemensamma aktivitet var årsmötet. Till detta hade bl.a. arbetats fram ett stadgeförlag som samtidigt även skall ge enkla riktlinjer för det "inre" arbetet inom eskadern. Förslaget antogs av mötet men måste för att bli gällande även godkännas av nästa föreningsmöte.

Styrelsen har ändå börjat arbeta efter stadgeförslaget. Mötet beslöt även ändra namnet från klubb till det mera maritima eskader.

Nästa aktivitet var ett bryggmöte i början av juni på Mossholmens marina intill Klädesholmen. Våra bägge medlemmar därstädes, Esbjörn och Fleming, hade ordnat med råkor, öl och tillbehör i en av uthyrningsstugorna inom området. Men först gick de åtta deltagarna runt och inspekterade de tre medlemsbåtar som ligger i denna hamn. Vi gjorde bl.a. ett omedvetet flytprov med Esbjörns båt "Eva". Det visade sig att bara lite vatten trängde upp genom självlänsen när sju personer stod runt sittbrunnen på bänkar och skarnäck. Bärigheten var med andra ord god! Därefter fortsatte pratet runt räkbordet och deltagarna lärde känna varandra och resp. båt och diskuterade runt det utförda värbarbetet. En trevlig afton med en hel del erfarenhetsutbyte.

Så kommer vi till sommarens höjdpunkt vilket var båtmötet i Åstol. För oss som har hemmahamn söder om Göteborg började seglatsen redan på fredagen den 30/7 för att hinna i tid och inte behöva jakta på lördag förmiddag. Vädrret var strålande vackert med laber bris. Men mera därom på annan plats i detta medlemsblad.

Vi fick lära oss mycket om segelduiskvalitet, om tillverkning och förvaring av segel utav Anders Lundh vid ett möte hos Lundhs Sail på Nya Varvet den 17 november. Segel sys idag med olika tillskärningar beroende på dukkvaliteter. Elva medlemmar mötte upp och visade vetgirighet och kunskap under frågestunden efter rundvandringen i segelmakeriet. Tillfälle gavs även att beställa nya segel och omsömnad av äldre till reducerade priset.

Nu sitter man inomhus här i mitten av december och hukar under stormarna som passerar med rasande fart och är tacksam för att

båten står stadigt på landbacken. Men det börjar bli lite långsamt så jag vänder blicken mot "Ellen" och funderar på vilka förbättringar som hon behöver i samband med värbarbetet. Listan utökas med olika saker som inte får glömmas bort.

Och just nu vänder ljuset, dagarna blir längre även om utetemperaturen ännu inte nått sitt minimum för vintern. Men tankarna finns där redan på kommande sjöliv.

Hur vore det med en egen segling Tjörn runt under en lördagsöndag i sommar för Marieholm 20 eskadern?

Kullavik den 20 december 1999

Göran Falke

Åstolträffen

Lördagen den 31 juli, en strålande sommardag med nästan blankt vatten, kastade vi loss från var brygga i Mittsund för att med MS20 "Mouchy V" gå till Åstol för träff med M20 eskadern.

Eftersom det var nästan vindstilla startade vi Lady Duncan och styrde mot Åstol, som ligger ett stort stenkast från Instön, där vi sedan snart 40 år har vårt sommarviste. Trots att vi under alla dessa år farit kors och tvärs i dessa farvatten hade vi aldrig tidigare varit i land på Åstol. Vi såg därför med stor spänning fram emot att besöka denna mångomtalade ö.

När vi anlände dit hade några båtar redan lagt till och vi fick lägga oss långskepps för att alla skulle få plats. Allt som allt blev vi 8 st. Längst ut låg KG Dermans mycket välskötta och med massor av kluriga och finurliga lösningar inredda båt.

Efter inspektion av båtarna var det dags för den mer lekamliga sidan av träffen. En del hade varit förutseende och utrustat sig med skaffning och drycker av olika slag. Vi andra som inte varit lika

förtänksamma fick det stora nöjet att ta oss i land bryggan var anlagd för ångbåtar och inte för våra låga diton, men med lite hjälp ordnade det sig och vi styrde stegen mot Rökeriet och inhandlade en smarrig klämma och öl.

Mätta och belåtna gick vi i land för att titta närmare på den härliga ön, som verkligen är en pärla i Marstrandsarkipelagen. Glass- och drickaförsäljningen ökade markant när deltagarna strosade omkring.

En mycket lyckad träff som vi hoppas får många efterföljare.

Sonya och Curt Almgren

Bidrag önskas

till vårt medlemsblad. Du har säkert nagot att berätta om från dina seglingar, tekniska tips m m där 20:an på ett eller annat sätt medverkat i. Varje infört bidrag kommer att belönas med ett stort tack.

Till sist önskas alla Marieholm 20:ans läsare en:

*God fortsättning
och
Ett Gott Nytt År!*

Marieholms 20:an
medlemsblad för
Marieholm 20
eskadern

c/o Göran Falke
Ängsvägen 3
429 31 Kullavik
Postgiro 159 35 30-7